

Wij willen God liefhebben boven alles en onze medemens als onszelf

uw Info

Pinkstergemeente Immanuel

week 43 18-10-2020

Kerk:

Kraanvogelstraat 1
3815 TP Amersfoort
Tel. 033 – 475 49 99

Oudsten:

Dik v.d. Sluijs
(voorzitter / penningm.)
Tel. 033-298 52 07

Paula v.d. Sluijs
(Secretaris)
Tel. 033-298 52 07

Henk en Hilje van Wijhe
Tel. 0343-56 25 95

Bestuursleden:

Jim en Ellen Schroeder
Tel. 033-888 44 48

Erwin en Liesbeth
Veerman
Tel. 033-456 20 19

Immie Cantadore
Te. 033-494 70 67

Gemeentekas:

ABN-AMRO
NL63ABNA0553877186

t.n.v.

Pinkstergemeente
Immanuel
Amersfoort

Kopij voor de Info:

vóór vrijdag
info@pg-immanuel.nl

Gebedslijn:

voor noodsituaties
kunt u bellen met
één der hierboven
genoemde
bestuursleden
of stuur een mail naar
Info@pg-immanuel.nl



Je leven verandert pas als je denken verandert

Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenkt dat. Filippenzen 4:8 (HSV)

Ik ben jaren ongelukkig geweest omdat ik vanaf het moment dat ik wakker werd negatieve, verdrietige en deprimerende gedachten had. Ik kan nu oprecht zeggen dat ik volkomen tevreden ben, sinds de Heilige Geest mij geholpen heeft om in te zien hoe ik kan functioneren met de gezindheid van Christus die in mij is.

Misschien heb je net als ik jarenlang geleefd om verkeerde gedachten te denken. Het goede nieuws is dat, met Gods hulp, dat vandaag kan veranderen.

Als jij worstelt met negatieve gedachten dan is het belangrijk voor jou om ervan doordrongen te zijn dat je leven niet zal veranderen totdat je denken verandert. Vernieuwend, godvruchtig denken is essentieel voor verandering.

De Bijbel heeft veel te zeggen over wat voor dingen we zouden moeten nadenken. Filippenzen 4:8 zegt ons dat we aan dingen moeten denken die ons opbouwen, niet die ons afbreken.

Vandaag geef ik je de volgende uitdaging. In plaats van iedere ochtend op te staan met negatieve gedachten, kun je op het moment dat je opstaat ook kiezen voor een positieve waarheid uit de Bijbel en kun je daar de hele dag over nadenken. Laat Gods Woord in je groeien en verander je denken. Richt je gedachten op goede dingen en geniet van de godvruchtige veranderingen die het zal brengen.

Kort gebed: Here God, ik ben klaar om te veranderen en te leven met de gezindheid van Christus. Help mij alleen te denken aan wat waar, eervol, zuiver, vriendelijk, gracieus en deugdzaam is – alles wat van U is. Amen

J.M.M.



www.pg-immanuel.nl

Beloften van God (2)

Beloften van God; hieronder beloften 5 t/m 8

Belofte 5.

Terugkeer uit de verstrooiing

Ezechiël 34 heeft het er over dat God de verstrooide schapen van het huis Israël uit alle uithoeken van de wereld zal verzamelen en dat Hij Zijn kudde zal weiden op de bergen van Israël.

De profeet zegt ook dat dit gebeuren zal na een bittere en donkere periode.

Jesaja vertelt dat de volken hen zullen helpen om thuis te komen (Jesaja 61:4 en 14:2)

Belofte 6

Deze belofte is de voorhoede van een innerlijke terugkeer.

God zal zijn volk reinigen en de Geest over hen uitstorten, zodat jong en oud zullen wandelen in de wegen van de Heere. Al het vuil van het verblijf in den vreemde zal worden weggewassen (Jesaja 4:4)

Belofte 7

Heel Israël zal zalig worden.

Dat mag apostel Paulus verkondigen in Romeinen 11:26. Maar dat is voor hem geen nieuw geluid.

Jesaja vertelde immers dat heel het volk in de toekomst uit rechtvaardigen zal bestaan en Jeremia profeteerde dat je in die tijd de zonde van Israël wel kan zoeken, maar dat die niet te vinden zal zijn (Jesaja 60:21 en Jeremia (50:20).

Belofte 8

Israël zal God dienen.

Maria, de moeder van Jezus, en zijn oom Zacharias prijzen God dat de verdrukking van Israël voorbij zal gaan en dat de kinderen van Israël eindelijk in alle vrijheid en zonder bang te zijn God zullen kunnen dienen.

En zij zeggen dat omdat zij vol van de Heilige Geest zijn en gehoord hebben dat Jezus, de Christus, geboren zal worden.

Volgende week ontvangt u deel 3, nogmaals 4 beloften.

Met vriendelijke groet, Boudewijn

Overgenomen uit 'Israël Zondag'

Corona-update van het bestuur

Wij hebben in onze bestuursvergadering van 14 oktober onze standpunten besproken en het volgende besloten:

- Wij zullen ons eraan houden dat er maar 30 bezoekers mogen komen. De bestuursleden en de praisegroep vallen daar buiten. Als er meer dan 30 bezoekers gaan komen zullen we overgaan op reservering.
- Wij willen wel zingen, maar dan ingetogen.
- Mondkapjes zijn nog niet verplicht, maar zijn wel bij de ingang beschikbaar. Juridisch gaat Mark Rutte regelen dat het wel verplicht wordt. Voor kerken zou het, voor zover nu bekend, betekenen, dat de kapjes alleen gedragen moeten worden bij binnenkomst en bij vertrek. Als het zover is zullen wij u nader berichten.

Namens het bestuur, Dik van der Sluijs

Bericht van Henk en Marjon

Lieve gemeente,

"Ben net terug van Ruth.....was emotioneel, maar heel fijn om elkaar te zien! Het is nog wisselend hoe ze reageert.... Ze ziet er wel tegen op om hier een tijdje te zijn , soms blijft de zin: " ik wil naar huis" zich in haar hoofd herhalen.....en dan is ze erg met de toekomst bezig, wil snel klaar zijn hier.....ze zegt zelf dat dat een beetje ongeduldig klinkt ...en ik heb haar vooral verzekerd dat we haar met z'n allen er doorheen zullen slepen.....en dat heel veel mensen voor haar bidden, wat ze heel fijn vindt "

"Lieve kinderen, gisteravond ben ik bij Ruth geweest en heb er erg van genoten. Mij bekreep het gevoel dat ze er ook niet meer had kunnen zijn en dan ben je toch heel blij en dankbaar dat ze leeft en steeds een stapje vooruit gaat. Het was gezellig en hebben samen ook nog wat kunnen lachen. Hand in hand naar het koffieapparaat en me tot aan de trap uitzwaaien. Ik heb even aan de verpleegkundige gevraagd of er al een stappenplan was, omdat Ruth nu ook een hele dag alleen is, af en toe een half uurtje fysio- of ergotherapie. De zuster vertelde dat het deze week vooral door de verschillende disciplines observeren is, en aan de hand daarvan een stappenplan wordt gemaakt. Dus dat wordt vervolgd. Zo, zijn jullie even bijgepraat 😞😞😞🙏🙏🙏".

Bovenstaande teksten hebben Henk en ik in de familie-app gezet nadat we Ruth voor het eerst mochten bezoeken. We zijn dankbaar en blij dat het zo is afgelopen, dankbaar dat zoveel mensen biddend om haar heen staan! Het is zo duidelijk wat het betekent om bij de gemeente van de Here Jezus te horen!

De hersenkneuzing en breuken moeten nog verder genezen, waarbij ze lichamelijk al wel flink gemobiliseerd wordt en wat ook heel aardig lukt.....aan haar bewegingen merk je niet veel. Het eten gaat nog niet altijd goed, afhankelijk van de misselijkheid.

Het moge duidelijk zijn dat er nog een lang traject van revalidatie afgelegd moet worden door Ruth. Over of ze weer helemaal de oude wordt, zijn de artsen voorzichtig positief, maar zij kunnen geen zekerheid geven op dit punt. Daarom blijft gebed belangrijk!

Ruth is voor haar man en familie bewaard gebleven en we bidden dat het ons allemaal dichter bij de Heer zal mogen brengen.

Wij zelf zullen hier blijven zolang de situatie daarom vraagt en houden jullie ondertussen op de hoogte. We gaan er voor, samen met de Heer!

Heel veel liefs, hugs en tot de volgende update!

Henk en Marjon Mol

Cursus 'Het verlossingsplan van de Heer Jezus'

Wij volgen nu de studie "Het Verlossingsplan van de Heer Jezus" pas 4 avonden; het is geweldig onderwijs! Ik ben al heel wat jaartjes een kind van GOD, maar ik leer nieuwe dingen!!

De Bijbelstudie is 's maandagsavonds om de week, a.s. maandagavond om 20.00 uur is het weer. U kunt gewoon aanschuiven.

Deze studie wordt gegeven door St. Geloofcentrum Hoogeveen en het is hier in het Immanuel-gebouw! De koffie/thee staat om 19.45 klaar. U bent van harte welkom!

Vriendelijke groet, Maria Souisa.

Zondag Samenkomst: 10.00 uur
18 okt. Zangdienst: Erwin Veerman
Prediking: Jim Schroeder
Geluid: Melanie Forst
Beamer: Yvonne Anbeek

Zondag Samenkomst: 10.00 uur
25 okt. Zangdienst: Jennie Brouwer
Prediking: Hein Hubsher
Geluid: Andrew de Ruiter
Beamer: Andrew de Ruiter

Verjaardagen deze week

18 okt. Jan de Hek 20 okt. Tine Rog
20 okt. Rina Goor

Hartelijk gefeliciteerd!!!

God is machtig!

Een kleine jongen zat op een bankje in het park. Op zijn schoot lag een geopende Bijbel. Hij las in het boek over de machtige werken van God.

Even later schreeuwde hij door het park: 'Hallelujah, God is groot!', hij bekommerde zich er niet om dat mensen hem raar aankeken, en bleef doorgaan met het prijzen van God.

Na een tijdje liep er een man langs het jongetje, een man die net zijn studie had afgerond. De man voelde zich slim, en dacht alles te weten. Toen hij het jongetje zag zitten met een open Bijbel, wilde hij de ogen openen van de jongen. Hij wist wel dat God niet bestond, en dat alles maar verzinnsels waren. Hij ging naast de jongen op de bank zitten.

De jongen keek hem aan met een lach en zei: 'Hoi, weet jij wel hoe groot God is? Ik las net dat God het volk Israël door de Rode Zee leidde. Hij had gewoon de golven stop gezet!'.

De man, verheugd omdat hij de jongen wat kon vertellen, zei tegen de knul: 'Dat was ook niet moeilijk, wetenschappelijke feiten wijzen uit dat de Rode Zee toen maar 30 centimeter diep was.'

De jongen keek verrast. Zijn ogen dwaalden van de man af naar de geopende Bijbel. De man was blij dat hij de ogen van de jongeman geopend had, en wilde vertrekken.

Nauwelijks had hij twee stappen gezet, of de jongen begon God te loven, harder dat ooit. 'Halleluja, Halleluja God is zo groot!'. De man draaide zich om en vroeg aan de jongen waarom hij zo verheugd was. 'Wow', antwoorde de jongen blij, 'God is nog groter dan ik dacht! Hij heeft niet alleen het volk van Israël door de Rode Zee geleid, Hij heeft ook nog eens het hele Egyptische leger laten verdrinken in 30 cm water!'

CHR.V./A.O.

Verder deze week:

- maandag -

Kerk schoonmaken
Vanaf 9.30 uur

- maandag -

Zusterkring
In de kerk
9.30 uur

- dinsdag -

Bidstond
In de kerk
20.00 uur

- donderdag -

Huiskring Liendert
In de huiskamer
van de kerk
20.00 uur

- vrijdag -

Voedselbank
Vorbereiding
v.a. 9.30 uur



**De Geest van
God...**

schenkt wijsheid!

Deut. 34:9