

Het opdragen van kinderen

Jaap Engberts



Pinkster Gemeente Immanuel

www.pg-immanuel.net - info@pg-immanuel.net

Het opdragen van kinderen in onze gemeente

In onze gemeente dragen we regelmatig kinderen op aan de Heer. Hierbij lezen we altijd het gedeelte uit Markus 10 over de Here Jezus die de kinderen zegent.

De Bijbel geeft nergens aan dat we dit moeten doen. Er wordt alleen gesproken over de doop door onderdompeling op geloof (in principe eenmalig) en de instelling van het avondmaal, dit laatste behoren we regelmatig te doen. En het regelmatig (minimaal eenmaal per week) bij elkaar komen voor gebed, onderwijs en de lofprijs/aanbidding.

De bediening van Jezus was alom bekend in Israel. Op een zekere dag kwamen de mensen met hun kinderen bij Jezus, zodat Hij ze zou zegenen (de goede woorden van God over hen uitsprekend, in het bewustzijn dat God ook doet wat Hij zegt).

De discipelen van Jezus hielden de mensen met hun kinderen tegen. Ze dachten dat Hij hiervoor geen tijd had, maar Jezus nam hen dat kwalijk. Jezus zei hen dat het Koninkrijk van God juist voor kinderen is, en voor hen, die dezelfde onbevangen, open houding naar Jezus hebben als de kinderen.

Als je deze gebeurtenis verplaatst naar 2011, dan zou je Jezus zien staan of zitten op de Varkensmarkt in Amersfoort en allerlei mensen komen dan naar Hem toe met hun kinderen, zodat Hij ze aanraakt en zegent. Hierbij wordt niet gevraagd wie de ouders zijn en wat ze wel of niet gedaan hebben. Alle kinderen mochten komen.

We doen het zegenen/opdragen in de gemeente, met kinderen waarvan de familie (meestal de ouder(s) bij onze gemeente behoort.

Hierbij is het belangrijk dat men beseft dat dit zegenen niet een eenmalig gebeuren is, maar dat de ouders de opdracht hebben om dagelijks hun kind te zegenen. En ook een voorbeeld te zijn in de wandel met God voor hun kind.

We doen het ook in de gemeente omdat we ook als gemeente meebidden/mee zegenen. Hierbij is het duidelijk dat we allen ook dit kind van harte welkom heten in de gemeente.

We willen er als gemeente ook voor dit kind zijn, in aandacht en gebed (regelmatig zegenen).

Tegelijkertijd hebben we allemaal de opdracht om kinderen voor het aangezicht van God te brengen die niet bij de gemeente behoren. En misschien krijg je ook wel de gelegenheid (met toestemming van ouders, bijvoorbeeld op een kinderclub of bij een vakantiekamp of bij kraamvisite) om een kind de handen op te leggen of aan te raken en een zegen uit te spreken.

Veel zegen in het omgaan met kinderen.

Jaap Engberts

Voorganger Pinkstergemeente Immanuel

Voor veel meer gratis brochures kunt u,
behalve bij onze boekentafel, ook terecht op
www.pg-immanuel.net

Pinkstergemeente Immanuel
Kraanvogelstraat 1
3815 TP Amersfoort
Tel. 033 - 4333557