

Hoe word ik een kind van God?

Paul de Cock



Pinkster Gemeente Immanuël
Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort

Hoe wordt ik een kind van God?

Van oorsprong is de mens geschapen als kind van God. Adam wordt een zoon van God genoemd. Door de zonde sterft echter de mens voor God, de relatie wordt verbroken. Alle mensen hebben gezondigd en derven de heerlijkheids Gods. Het loon dat de zonde geeft is de dood, vooral de geestelijke dood: het afgesneden zijn van God. Men kan leven en toch dood zijn voor God. In de gelijkenis van de verloren zoon zei de vader: "Mijn zoon hier was dood (de relatie was verbroken) en is weer levend geworden (de relatie is weer hersteld), hij was verloren en is gevonden" (Luc.15:24, 32). Zonder deze wedergeboorte kan geen mens ooit het Koninkrijk Gods zien of binnengaan (Joh. 3:3-7).

Jezus is voor onze zonden gestorven en heeft voor ons de weg tot de Vader weer ontsloten. Via de boodschap van het Evangelie worden we voor de keuze gesteld om al dan niet te reageren op Gods uitnodiging. Al voor we de stap nemen, werkt Gods Geest aan ons hart en overtuigt ons van zonde (Joh. 16:8-11). Het antwoord is nu aan ons.

Wat ze doen moesten

Toen de toehoorders van Petrus' evangelisatieboodschap diep in hun hart getroffen waren, vroegen ze wat ze moesten doen. Het antwoord was duidelijk: bekeert u (Hand. 2:37-38). Door het hele Nieuwe Testament klinkt deze dringende oproep tot bekering.

Dit geldt niet alleen voor de zondaar in de straat, maar ook voor de kerkelijke mensen. Hoe goed en vroom men ook is opgevoed en hoe men ook voldaan heeft aan de uiterlijke normen en rituelen van de kerk, God weet of je al dan niet wederom geboren bent en of Jezus in je hart woont. In het laatste boek van de Bijbel worden juist kerkmensen opgeroepen tot bekering en toewijding. Bij velen stond Jezus nog op de stoep en wilde Hij binnengelaten worden (Openb. 3:19-20). Sommige kinderen geven al vroeg hun hart bewust aan de Heer. Zo'n bekering gaat natuurlijk niet gepaard met

spectaculaire veranderingen in het nog ongeschonden jonge leven. Toch is het soms heel bewust en weet het kind zeker dat Jezus in het hart woont. Een latere wedergeboorte is dan niet nodig, maar vaak wel een hernieuwde toewijding en overgave in de tienerjaren.

Bekering betekent aan de ene kant erkenning en berouw over zonden, het oude leven en de zonden de rug toekeren. Aan de andere kant is het een keren tot Christus met het gehele hart, het hart voor Hem ontsluiten en Hem vragen binnen te komen, Hem aannemen als persoonlijke Verlosser en Heer en je vertrouwen op Hem stellen (Hand. 8:32, 20:21, Joh. 1:12). Deze stap komt niet vanzelf, het is een persoonlijke, bewuste daad van overgave in het gebed.

Als men Hem wil toebehoren en zich wil toewijden aan Hem, kan dat bijvoorbeeld zo: "Vader in de Hemel, ik kom tot U in de Naam van de Here Jezus Christus. Ik verootmoedig mijzelf voor Uw aangezicht en belijd al mijn zonden waarmee ik U bedroefd heb. Vergeef mij en neem mij aan als Uw kind. Kom in mijn hart wonen en wees de Heer van mijn leven. Voor U wil ik leven, U wil ik dienen. Dank u dat u mij in genade aanneemt op grond van het verlossingswerk van Uw Zoon. In Jezus naam, amen."

Gods antwoord

Zo'n gebed, dat met geloof en oprechtheid wordt opgezonden, vindt altijd verhoring! Wie Jezus aanneemt krijgt de macht om een kind van God te worden. De Heilige Geest reageert op onze overgave en doet ons wederom geboren worden. Als men de deur van zijn hart ontsluit, dan komt Jezus ook werkelijk binnen. Hij klopt niet voor niets aan de deur van ons hart. Hij wil liever bij ons binnenkomen dan wij bereid zijn Hem binnen te laten. Soms lijkt de wedergeboorte op een zware bevalling, als de overgave vaag is of als er bepaalde zonden niet worden opgeruimd, waaronder occulte zonden. Maar is men radicaal, dan breekt het licht in volle kracht door.

Het is geweldig om een wedergeboren kind van God te zijn. Het dringt niet altijd volledig door tot de wedergeborenen zelf. Het is geen kleinigheid om te weten verlost te zijn door het bloed van Jezus. De opstandingskracht die in ons werkt is enorm. Het is geweldig te weten, dat Gods Geest in je woont, dat wij zonen Gods zijn geworden, mede-erfgenamen van Christus. Hij heeft ons gevoerd tot duizelingwekkende hoogte en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus. En wat voor werken hebben we er voor moeten verrichten? Niets, helemaal niets. Het is enkel door genade en door het geloof (Ef. 2:1-10). We moesten slechts ons oude zondige leven aan Hem uitleveren en door het geloof nieuw leven uit Zijn hand ontvangen. Anderen spannen er zich hun hele leven voor in om te verkrijgen wat u door genade en geloof om niet hebt ontvangen. Niets uit uzelf, het is uitsluitend een genadegave Gods. Wedergeborenen gelovigen hoeven niet meer bedrukt door het leven te gaan en te strijden met vele negatieve en ontmoedigende gedachten. Geen mens kan in eigen kracht klaarspelen wat God in ons bewerkt. Mogen de ogen van ieders hart er voor open gaan.

Zeker weten

Een kind van God mag het zeker weten dat hij behouden is. Hoe? Niet in de eerste plaats omdat hij het voelt. Het gevoel is vaak overweldigend sterk bij de bekering. Heel wat keren gaat het gepaard met tranen. Maar bij anderen kan in het begin het gevoel bijna geheel afwezig lijken. Dat is dus niet altijd een goede maatstaf. Men kan ook beter niet de werken van God proberen te meten met het beperkte menselijke verstand.

Ten eerste moet men niet geloven wat men voelen of begrijpen kan, maar wat Gods Woord zegt. Gods beloften zijn vast; wat Hij zegt dat doet Hij. Als Gods Woord zegt, dat Jezus in uw hart komt wonen als u Hem binnenlaat, dan gebeurt dat ook. Hij liegt niet en doet wat Hij belooft, niet omdat u het voelt. De Bijbel zegt dat u bij uw bekering de

kracht hebt ontvangen een kind van God te zijn. Dan is dat ook zo, aan Gods Woord hoeft u niet te twijfelen.

Het is juist dat geloof in God en Zijn Woord, dat je innerlijke zekerheid geeft. Voor de meeste mensen drukt het woord 'geloven' onzekerheid uit. Maar echt geloven in God is juist de zekerheid van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet (Hebr. 11:1). Zulk vast vertrouwen in Christus, zonder Hem gezien te hebben, verandert volkomen je leven. Als je eenmaal je leven aan Jezus gegeven hebt, dan behoef je dat niet dagelijks te herhalen. Als je twijfelt of Jezus wel echt in je hart is gekomen, dan belemmert dat het doorbreken van het nieuwe leven (vgl. Jac. 1:6-8). Je hoeft niet te twijfelen of God zelfs de slechtste zondaar aan wil nemen. Daarvoor is Jezus juist gestorven. Men mag kinderlijk geloven in Zijn genade en beloften. Door het geloof weet u zeker een kind van God te zijn.

Er is nog een andere oorzaak waardoor men zeker weet een kind van God te zijn. Bij de wedergeboorte komt de Heilige Geest in je leven. De Geest spreekt met zachte innerlijke stem en geeft je de rust en zekerheid dat je een kind van God bent. Dat is geen inbeelding, maar de Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn (Rom. 8:16). Al ken je de Bijbel nog niet, kun je niet uitleggen wat er met je gebeurd is en heb je nog niet veel in daden kunnen omzetten, toch heb je vrede en rust gevonden door de Heilige Geest.

Kenmerken van het nieuwe leven

Er zijn verschillende kenmerken bij de pasbekeerde te vinden. Het herkennen van één of meer van deze kenmerken is een bemoediging en versterkt de geloofszekerheid.

Het is een geweldige ervaring, om te beleven dat het Woord van God voor je begint te leven. Bijbelgedeelten, die je voorheen misschien weinig zeiden, ga je veel beter begrijpen en de prediking dringt veel meer tot je door. Het kan soms lijken of keer op keer de boodschap speciaal alleen voor jou is.

Dit komt, omdat bij de bekering je de schellen van de ogen vallen, de bedekking die er bij het lezen van Gods Woord is wordt weggenomen (2 Cor. 3:14-16). Niet dat je nu meteen alles begrijpt, want daar is tijd, studie en geestelijke groei voor nodig. Maar het Woord gaat voor je leven, de Heilige Geest helpt je het te begrijpen (Joh. 16:14-16).

Bij de wedergeboorte veranderen je smaak en waardering voor bepaalde dingen. De sfeer, waarin je je voorheen thuisvoelde, spreekt je niet meer aan. Je zoekt andere vormen van vermaak. Je keuze voor muziek, films, vrienden e.d. verandert. Het kwetst je als in je nabijheid de Naam van de Heer wordt misbruikt of ongepaste moppen worden verteld. Voor mensen met een strenge godsdienstige achtergrond brengt de verandering mee, dat je loskomt van wettisch denken en oordelen, van nutteloze verstandelijke discussies en van lege ritueel of mystiek. De bekering van Paulus is hier een goed voorbeeld van. Dit alles komt, omdat je een nieuwe gezindheid hebt gekregen: de gezindheid van de Geest (Rom. 8:5). Ook ga je andere gelovigen met nieuwe ogen bezien. Mensen waar je van nature niet mee om zou gaan, leer je waarderen en liefhebben. Je gaat ze zien zoals God ze ziet.

Wat ook bij de bekering gebeurt, is dat er een eerste grote overwinning wordt behaald op bepaalde slechte gewoonten en zonden, waar je voorheen niet mee kon breken. Voor de één is het b.v. drank of het roken, voor de ander zijn het b.v. driftbuien of andere nare karaktertrekken. Deze eerste overwinning geeft God vaak boven verwachting, als verrassing en geloofsbemoediging. Men kan het vergelijken met de eerste grote overwinning van het volk van Israël, toen ze het Beloofde Land binnentrok. God liet de muren van Jericho omvallen, er kwam geen mensenhand aan te pas. Ze hoefden er alleen maar in het geloof omheen te trekken en het in bezit te nemen. De eerste overwinning is echter bij lange na niet bedoeld als de enige. God wil je voeren van overwinning tot overwinning. Er gaat de ene keer wel meer strijd aan vooraf dan de andere keer. Maar die eerste overwinning

geeft je vertrouwen en zekerheid om moedig verder te gaan met de Heer. Overwinnen op zonden en ontmoedigende omstandigheden hoort bij een kind van God (Rom. 8:37).

Het meest hartverwarmende kenmerk is de eerste liefde voor dingen van de Heer (Openb. 2:4). Je wilt iedereen wel vertellen wat de Heer voor je heeft gedaan, je hebt iets gevonden waarin je anderen graag wilt laten delen. Je wilt iedereen wel bekeren. Als mensen je uitlokken om over het geloof te discussiëren, dan ga je er gretig op in. Je bent ook vastberaden om het anders en beter te doen dan gelovigen die je lauw toeschijnen. Sommigen worden door dat eerste enthousiasme aangestoken, anderen nemen er afstand van. In je eerste liefde doe je de dingen wel eens wat ondoordacht en overdreven. Je merkt al gauw, dat niet iedereen op je getuigenis zit te wachten. Het is een normale en kenmerkende periode voor iemand die pas wederomgeboren is. Het is een fase, die je niet mag overslaan. Na verloop van tijd krijg je meer ervaring. De eerste liefde moet echter blijven.

Het artikel uit deze brochure is ontleend aan het boek
"Er helemaal bijhoren" van Paul de Cock.
Dit boek over de fundamenten van het christelijke geloof is
op aanvraag verkrijgbaar bij de boekentafel.