

Meer dan 50 'uitje' op 15 juni 2023

De derde donderdag van juni willen we voor de eerste keer ons 'traditionele' jaarlijkse uitje gaan organiseren. Mooi om het seizoen zo met elkaar af te sluiten en ergens in de buurt van Amersfoort iets moois te beleven.

Dit jaar gaan we met elkaar naar het Israëlcentrum in Nijkerk. Daar is een tentoonstelling over 75 jaar Israël. Zie ook [Tentoonstelling Hallo Israël \(christenenvoorisrael.nl\)](http://tentoonstellinghalloisrael.christenenvoorisrael.nl)

Opgeven

Om dit in goede banen te leiden moeten we deze keer wel iets ruimer van te voren weten of u mee gaat. Daarom het verzoek op te geven vóór 10 juni. Dit kan door een bericht (sms of app) te sturen naar Tiny Roos (06 26749118) of Wim den Hartog (06 53776853). Een email naar wimdenhartog62@gmail.com mag ook. In dat bericht het volgende aangeven:

- Ik ga mee naar Nijkerk en:
 - Ik ga met eigen vervoer (auto, fiets, bus, lopend) en zie jullie daar om 10.30
 - Ik wil graag meerijden en ben om 10.00 uur bij de kerk
 - Ik heb een auto en kan 1/2/3/4 personen meenemen*

*We denken ongeveer 8 auto's nodig te hebben dus als u een auto hebt dan zou het fijn zijn als u anderen mee wil nemen.

Kosten

Het bezoek is gratis. Voor koffie, thee, soep en broodjes wordt gezorgd. Het zou wel mooi zijn als iedereen iets voor Christenen voor Israël in de collectebus doet.

Programma

10.00 uur: Vertrek vanaf Kraanvogelstraat 1 in Amersfoort (PG Immanuel)
10.30 uur: Ontvangst met een kopje koffie
11.00 uur: Bezoek tentoonstelling. Dit is interactief en duurt ongeveer 1 uur.
Bezoek aan de winkel.
12.15 uur: Verzamelen in de kantine. We zingen samen een lied en bidden voor het eten!
12.20 uur: Kopje soep en een broodje
13.00 uur: Vertrek terug naar Amersfoort.
13.30 uur: Aankomst Amersfoort

Locatie:

Israëlcentrum
Henri Nouwenstraat 34
3863HV Nijkerk
Gratis parkeren.

Tenslotte

We zien uit naar een mooie morgen. Voor de rondleiding is ter plaatse een rolstoel beschikbaar. Als u daar gebruik van wilt maken dan is het handig dit van te voren te weten.

Hartelijke groet,
Tiny Roos, Wim en Grietje den Hartog