

JEZUS DE VERVULLING VAN DE HEBREEUWSE SCHRIFTEN

LEZEN: LUCAS 24:36-47

DE EERSTE DRIE FEESTEN

- MAAR OOK ABRAHAM-IZAAK EN JOZEF IN GENESIS
- LEZEN: LEVITICUS 23: 4-14
- PESACH: HET OFFER VAN HET LAM
- DE ONGEZUURDE BRODEN, ZEVEN DAGEN LANG
- HET FEEST VAN DE EERSTELINGGARVE

PESACH

VIER BELANRIJKE EIGENSCHAPPEN VAN HET LAM(EXODUS 12:3-6):

1.HET LAM MOEST ZONDER GEBREK ZIJN:

* JESAJA PROFETEERT DAARVAN JES.53:9

* JEZUS ZEGT: WIE OVERTUIGD MIJ VAN ZONDE JOH.8:46

* PETRUS ZEGT: EEN SMETTELOOS EN ONBEVLEKT LAM 1PETRUS 1:19

* DAAROOOR KON HIJ DE ZONDE VAN DE WERELD WEGNEMEN, ANDERS HAD HIJ VOOR ZICHZELF MOETEN STERVEN

* JOHANNES DE DOPER ZEI: ZIE HET LAM VAN GOD DAT DE ZONDE VAN DE WERELD WEGNEEMT

2. HET LAM MOEST AFGEZONDERD WORDEN: OP DE 10 E NISAN, JEZUS KWAM JERUZALEM BINNEN OP DIE DAG EN WERD GEKEURD

3. HET MOEST EEN MANNELIJK EENJARIG LAM ZIJN.

* JEZUS WAS IN DE KRACT VAN ZIJN LEVEN TOEN HIJ ZICH GAF ALS OFFER

4. HET LAM MOEST GESLACHT WORDEN

* ALLEEN ALS HET BLOED AAN DE DEURPOSTEN WAS GING DE DOOD VOORBIJ

* HET LAM MOEST VOLLEDIG OPGEGETEN WORDEN

HET FEEST VAN DE ONGEZUURDE BRODEN

- AL HET ZUURDEEG WEGDOEN
- JEZUS REINIGDE DE TEMPEL EN DE VOETEN VAN ZIJN DISCIPELEN IN DIE DAGEN
- ZEVEN DAGEN LANG ONGEZUURDE BRODEN ETEN
- ZEVEN TEKEN VAN VOLHEID
- ZUURDESEM BEELD VAN DE ZONDE DIE ALLES DOORTREKT/ OPGEBLAZEN
- ONS PAASLAM ZONDER ZONDE 1KOR.5:6-8

HET FEEST VAN DE EERSTELINGGARVE

- EEN SCHOOF VAN DE GERSTE OOGST
- BRENGEN VOOR HET AANGEZICHT VAN GOD
- DIT FEEST IS VOORAFSCHADUWING/TYPERE VAN DE OPSTANDING, DE DAG NA DE SABBAT
- CHRISTUS IS DE EERSTELING VAN HEN DIE OPSTAAN 1KOR. 15:20-26
- EEN AANGENAME/LIEFLIJKE/RUSTGEVENDE GEUR. WE MOGEN RUSTEN IN HEM

WE ZIEN UIT NAAR DE OPSTANDING

- VIER ZIJN STERVEN-STERF AAN JE OUDE NATUUR
- VIER ZIJN VOLLEDIG SMETTELOOS GEVEN-GEEF JEZELF
- VIER ZIJN OPSTANDING-LEEF

SAMEN LEZEN: LUCAS 24: 47 DEEL DE LIEFDE VAN JEZUS UIT, JIJ BENT OOK GETUIGE VAN ZIJN WOORD EN WAT HIJ DOET.