

Letterkenny, Augustus 2021

Hartelijke groeten vanuit Ierland.

We willen weer wat van ons laten horen.

Net als bij iedereen wordt ons leven beïnvloed door dingen die om ons heen gebeuren. Al is het alleen al hoe we als gelovigen bij elkaar komen; in beperkte aantallen, met maskers op, minder handen schudden en omhelsen. De een is wel gevaccineerd, de ander niet. Op reis gaan is een stuk ingewikkelder.

We horen van grote droogten, hittegolven, van enorme branden, hevige regens en overstromingen, van hagelstenen zo groot als tennisballen, en ga zo maar door. Velen hopen het klimaat zelf te kunnen herstellen, zonder hulp van God. Als mens zijn we wel goed in massaal vervuilen en schade veroorzaken, maar herstellen, dat is een andere zaak. Zonder Gods hulp is het een onmogelijke taak. Er is bovendien een grote belemmering; het zondige, zelfzuchtige hart van de mens. Het zou er heel anders voorstaan als leiders de hulp van de Schepper zouden inroepen.

Er zijn persoonlijke geestelijke lessen te leren, zoals: Blijf te midden van de storm op de Heer vertrouwen. Als het voelt alsof je op water loopt, zie dan niet op de golven, maar op Hem. Als je voor moeilijke keuzes staat, kies dan met gebed en geloof. Als je eenzaam bent, versterk jezelf dan in de Heer. Belangrijkste van alles: Hef het hoofd omhoog, de Verlosser komt spoedig, heb je lamp gevuld met de olie van Gods Geest. Jes. 43:1-2 is een van de vele beloften die we ons in Christus Jezus eigen mogen maken: 'Maar nu, alzo zegt de HEERE, uw Schepper, o Jakob! en uw Formeerder, o Israel! vrees niet, want Ik heb u verlost; Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn. Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij zullen u niet overstromen; wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden, en de vlam zal u niet aansteken.'

We zetten ons zoveel mogelijk in om anderen te helpen en bemoedigen. We bezoeken mensen, nodigen ze uit voor de koffie en voor eten, houden bijbelstudies en ervaren wat Jezus zei; ook met twee of drie, vergaderd in Zijn Naam, beleef je 'gemeente' en is Hij het midden. En Spreuken 11:25 zegt dat als je anderen zegent wordt je zelf ook gezegend, als je anderen verfrist wordt je zelf ook verfrist.

Daarnaast zijn er natuurlijk de regelmatige diensten en bidstonden van de gemeente, en helpen we in de tweedehands winkel. Nu er weer meer mag bezoeken we ook andere gemeenten. Wat een vreugde is het om broeders en zusters te ontmoeten en te kunnen bemoedigen.

We zijn dankbaar dat we een Vriend hebben in Jezus, die ons nimmer verlaat of begeeft. En we zijn dankbaar voor vrienden zoals u en dat we wederzijds elkaar mogen ondersteunen in gebed.

Heel veel sterkte en liefde in de Heer toegewenst.

Paul en Lineke de Cock
Letterkenny, Ierland.