

Wij willen God liefhebben boven alles en onze medemens als onszelf

uw Info

Pinkstergemeente Immanuel

september 2024

Je kruis opnemen

'Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen.'

Lezen: Lucas 9:23.

Betekent je kruis opnemen dat er een voorwaarde gesteld wordt om van Gods genade te kunnen genieten? Moet je een zware last dragen om Jezus te kunnen volgen? Welnee. Mensen die dat beweren, hebben de betekenis van Jezus' kruis niet begrepen.

Wat Jezus bedoelt met je kruis opnemen, wordt duidelijk als je begrijpt wat Hij gedaan heeft aan het kruis. Hij is daar gestorven voor de zonde van alle mensen. We worden uitgenodigd om onszelf te verloochenen door ons met onze zondige natuur te verplaatsen in Zijn kruisdood. Je kruis opnemen is niets anders dan je overgeven aan Jezus en je oude natuur voor dood houden.

Paulus zegt dat we delen in Jezus' dood, om ook te delen in Zijn leven. 'Immers, we weten dat ons oude bestaan met Hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven', schrijft hij (Rom. 6:5 -6).

Je kruis dragen heeft niets te maken met iets voor Jezus presteren. Zijn offer is absoluut afdoende. Niets wat wij op deze wereld uitvoeren, kan iets toevoegen aan Gods genade. Integendeel. Paulus zegt juist: 'Ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer, waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld' (Gal. 6:14).

Je kruis opnemen is dus niet 'je eigen kruis dragen', zoals je vaak hoort, alsof er een heleboel kruisen zouden zijn in Gods koninkrijk. Er geldt voor ons maar één kruis, het kruis van Jezus.

Je kruis opnemen is je in geloof identificeren met Jezus' dood. Je bent dood voor de zonde: de macht van de zonde, de veroordeling, heeft geen effect meer op je. In plaats daarvan heb je het leven van Jezus ontvangen. Daar kun je je vol vertrouwen aan overgeven.

Daarom zeggen we met Paulus (Gal. 2:20): 'Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij'.

Uit: Goede Genade van Willem de Vink.

Kerk:

Kraanvogelstraat 1
3815 TP Amersfoort
Tel. 033 – 475 49 99

Voorgangersechtpaar:

Wim en Grietje
den Hartog
06-53776853

wimdenhartog62@gmail.com
[om](mailto:grietjedh@gmail.com)
grietjedh@gmail.com

Oudsten/ Bestuursleden:

Jim en Ellen Schroeder
Tel. 033-888 44 48

Erwin en Liesbeth
Veerman
Tel. 033-456 20 19

Jeffrey en Denise Birsak
Tel.: 033-4555015

Patricia de Wit
(penningmeester)
patytorr@hotmail.com

Gemeentekas:

ABN-AMRO
NL63ABNA0553877186
t.n.v.

Pinkstergemeente
Immanuel
Amersfoort

Kopij voor de Info:
agoeree1951@kpnmail.nl

Gebedslijn:

voor noodsituaties
kunt u bellen met
één der hierboven
genoemde bestuursleden.



www.pg-immanuel.nl

Zondag **Zondag Avondmaalsdienst:** 10.00 uur

01 sep.: Zangdienst: Martin Pardede
Prediking: Denise Birsak
Geluid: Erwin Veerman
Beamer: Liesbeth de Jong
Zondagschool: Grace Snijders
Koffiedienst: Carla en Ellen
2^e collecte Diaconie

Link: <https://youtube.com/live/NWXBFMHLbdc?feature=share>

Zondag Samenkomst: 10.00 uur
08 sep.: Zangdienst: Marjon Mol
Prediking: Wim den Hartog
Geluid: Andrew de Ruiter
Beamer: Yvonne Anbeek
Zondagschool: Ellen Schroeder
Koffiedienst: Sophie en Mitchell

Link: <https://youtube.com/live/sLL1slpe1Pk?feature=share>

Zondag Samenkomst: 10.00 uur
15 sep.: Zangdienst: Erwin Veerman
Prediking: Arjan Krijtenburg
Geluid: Andrew de Ruiter
Beamer: Ineke Anthonio
Zondagschool: Neelam vd Burg
Koffiedienst: Carla en Marty

Link: <https://youtube.com/live/h0GK98I6Rx8?feature=share>

Zondag Samenkomst: 10.00 uur
22 sep.: Zangdienst: Ellen Schroeder
Prediking: Wim den Hartog
Geluid: Erwin Veerman
Beamer: Liesbeth de Jong
Zondagschool: Erwin Veerman
Koffiedienst: Hildegard en Maria

Link: <https://youtube.com/live/SFwRuOWVUGc?feature=share>

Zondag Samenkomst: 10.00 uur
29 sep.: Zangdienst: Erwin Veerman
Prediking: Frank Peters
Geluid: Jeffrey Birsak
Beamer: Yvonne Anbeek
Zondagschool: Grace Snijders
Koffiedienst: Ellen en Jamila

Link: <https://youtube.com/live/ZgH9UUrYk0?feature=share>

**Verder
deze maand:**
Kerk schoonmaken
Het team maakt hierover onderling afspraken.

Iedere dinsdag:
Bidstond
In de kerk
19.30 uur

**Iedere dinsdag
voorafgaand aan het
Avondmaal:**
Dag van vasten en
gebed.

Iedere woensdag:
Open huiskamer van:
14.30 tot 16.30 uur.

Huiskring:
Donderdag, 12
september om 19.30.
Het wordt in de
jeugdhonk gehouden.
We gaan beginnen met
het boek Daniël.

50+ ontmoeting:
Op 19 september.
Spreekster is: Albert de
Jonge.

Iedere vrijdag
Voedselbank
Vorbereiding
v.a. 9.30 uur
✚

Vrouwenkring
Maandag 9 september
en maandag 23
september 2024

Jeugd
Alle vrijdagen o.l.v.
Denise Birsak

Bijbelstudie

Op woensdag 4 september om 19.30 begint de volgende serie van 4 Bijbelstudies. Dit is iedere twee weken dus 4 en 18 september, en 2 en 16 oktober. Het onderwerp is het Bijbelboek Jacobus. Op zondag ligt er een lijst om op te geven zodat we weten hoeveel deelnemers er ongeveer zullen zijn. De brief van Jacobus is een verrassend boek met veel verborgen schatten.

Werkweek

In de week van 2 tot 7 september gaan we met elkaar klussen in en om het gebouw. Er zal zowel overdag (niet op vrijdag) als 's avonds (niet op dinsdag) geklust worden. Dus hou alvast een ochtend, middag of avond vrij! Opgeven bij Jim (0648252505).



Burendag

Op zaterdag 28 september is het weer burendag. We gaan dan de kerk weer open zetten en een aantal activiteiten rondom de kerk organiseren.



Chauffeurs

We zoeken nog een aantal chauffeurs om op zondag morgen te helpen met het vervoer van een aantal oudere gemeenteleden.

Als er genoeg chauffeurs zijn bent u maximaal 1 keer per 2 of 3 weken aan de beurt. Laat aan Grietje weten of u hiermee kunt helpen.

=====

Nieuw e-mailadres van Rina van Goor: cfvangoor@gmail.com

De jarigen in augustus 2024

01 sep.: Jozef Verhaegen

15 sep.: Ineke Anthonio-Pauzenga

11 sep.: Wim den Hartog

Allen van harte gefeliciteerd.

=====

Natuurlijk denken we ook aan onze zieken!

Bep Bezemer, Elisabeth-verpleeghuis, St. Brandaenstr.4, 3814 WZ Amersfoort.

Jannie Dobben, St.Pieters en Bloklandsgasthuis, Achter Davidshof 1, Kamer 175,
3811 BD Amersfoort.

Joke de Jong, Ganzenstraat 200, 3815 JL Amersfoort.

Stuur hen een kaartje of een bloemetje!

En bid u voor hen!

