

Trouwen / Samenwonen

Jaap Engberts



Pinkster Gemeente Immanuël

www.pg-immanuel.net - info@pg-immanuel.net

Trouwen / samenwonen

Wij zijn voor samenwonen, nadat de betreffende man en vrouw voor het aangezicht van God een verbond gesloten hebben. Met een belofte van trouw aan elkaar tot de dood scheiding brengt.

Het christelijk huwelijk heeft een hoge roeping. Het is namelijk een afspiegeling van de relatie tussen Jezus en de gemeente. Jezus heeft zich door middel van een verbond verbonden aan Zijn gemeente. Denk hierbij met name aan het nieuwe verbond dat Hij met ons gesloten heeft bij de viering van het avondmaal. Hetgeen duidelijk spreekt van Zijn sterven en opstanding voor ons. Hij vraagt ons om dit verbond steeds opnieuw te vieren/te gedenken.

De belangrijkste elementen van het christelijk huwelijk zijn dan ook: liefde en trouw. Deze elementen kunnen we in de praktijk brengen door de trouw van Jezus aan ons. Hij geeft ons steeds weer nieuwe kracht. Zie ook het boek: "De uitdaging van de liefde". Dit boek is uitgegeven door Gideon en behoort bij de film 'Fireproof' (ook bij Gideon verkrijgbaar).

De hoofdgedachte van het samenwonen die in Nederland in de jaren 60 geïntroduceerd werd was: je kunt uitproberen of je bij elkaar past en als het niet gaat, dan ga je gewoon weer uit elkaar.

Dit staat haaks op het plan van Jezus met Zijn gemeente en daardoor duidelijk ook met Zijn plan voor het christelijk huwelijk.

De Bijbel geeft niet direkt aan hoe een huwelijkssluiting eruit moet zien. Wel wordt er in de Bijbel veel gesproken over het huwelijk, bruiloftsfeest, bruidegom, bruid, ondertrouw.

Als een broeder en zuster samenwonen, dan willen we hen graag begeleiden naar het sluiten van een trouwverbond. Het is voor ons allen belangrijk om een voorbeeld te zijn voor de medemens, zowel binnen de gemeente als buiten de gemeente.

In ons land is het mogelijk om bij samenwonen een samenlevingscontract te sluiten. Dat blijkt in de praktijk handig te zijn om diverse zaken te regelen.

Maar voor christenen is het beter om een huwelijk te sluiten op het stadhuis (de Heer hoort ook daar de belofte die men aan elkaar geeft) en daarna de huwelijksbevestiging te midden van de het huisgezin van God.

Laten we in het bijzonder bidden voor allen die een relatie met elkaar aangaan, om te zien hoe belangrijk het trouwverbond is. En dat ook allen die gehuwd zijn een afspiegeling zijn in hun houding naar elkaar van Jezus en Zijn gemeente.

Het boek *'Liefde en Respect'* van Emerson Eggerichs willen we bij u aanbevelen. Het is gebaseerd op de woorden van Paulus. *In Efeze 5:33 staat: 'Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf, en dat een vrouw respect moet hebben voor haar man.'*

Veel boeken benadrukken dat een man zijn vrouw onvoorwaardelijk moet liefhebben. Maar geen enkel boek spreekt over onvoorwaardelijk respect van de vrouw voor haar man.

De boodschap van dit boek is van groot belang voor iedereen die wil gaan trouwen, voor iedereen die getrouwd is en zijn of haar huwelijk wil verbeteren, en voor degenen van wie het huwelijk in zwaar weer is terechtgekomen en die snakken naar herstel.

Wil jij het huwelijk ervaren zoals God het heeft bedoeld? Probeer het met Liefde en Respect.

Jaap Engberts
Voorganger Pinkstergemeente Immanuel

Voor veel meer gratis brochures kunt u,
behalve bij onze boekentafel, ook terecht op
www.pg-immanuel.net

Pinkstergemeente Immanuel
Kraanvogelstraat 1,
3815 TP Amersfoort
Tel. 033 - 4333557